



Οι Μαριανοί Αδελφοί
στην Ελλάδα
1907 - 2007



100

**ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΜΑΣ**

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
Θ. Σοφούλη 2 - 171 22 Νέα Σμύρνη
τηλ. κέντρο: 210 94 18 011
fax: 210 94 18 079
<http://www.leonteios.gr>
e-mail: leontiosns@leonteios.gr

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ
Νεΐγυ 17 - 111 43 Αθήνα
τηλ. κέντρο: 210 25 22 402
fax: 210 25 15 049
<http://www.leonteios.gr>
e-mail: l.leonin@leonteios.gr



Οι Μαριανοί Αδελφοί στην Ελλάδα
1907 - 2007

100

**ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΜΑΣ**

Επιστολή

της Κοινότητας των Μαριανών Αδελφών
και των Γενικών Διευθυντών

«Λεοντείου Λυκείου Νέας Σμύρνης» και «Λεοντείου Λυκείου Πατησίων»

«Ο εκπαιδευτικός μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη διαπαιδαγώγηση του νέου ανθρώπου, αλλά εκείνος από τον οποίο εξαρτώνται όλα, είναι ο Θεός. Εκείνος αναπτύσσει, δίνει δύναμη, φωτίζει, ανυψώνει. Ο εκπαιδευτικός δεν είναι παρά ο συνεργάτης του Θεού στο εκπαιδευτικό έργο. Για να καταστεί όμως κάποιος ικανός να συνεργαστεί με το Θεό, πρέπει να είναι ενωμένος μαζί Του και να γνωρίζει τη σημασία του ρόλου του. Φανταστείτε τη στιγμή που εμπιστεύονται στα χέρια σας ένα παιδί, το Χριστό να σας λέει: “Πάρε αυτό το παιδί και ανάθρεψέ το για μένα. Είναι ό,τι πιο πολύτιμο έχω στη γη· σου το εμπιστεύομαι.”»

Άγιος Μαρκελλίνος Champagnat

**Προς
το διδακτικό & διοικητικό προσωπικό,
τους γονείς, τους μαθητές και τις μαθήτριες
του Λεοντείου Λυκείου Νέας Σμύρνης
και του Λεοντείου Λυκείου Πατησίων**

Tο έτος 2007 αποτελεί ένα σημαντικό σταθμό στην ιστορία των Εκπαιδευτηρίων μας, καθώς συμπληρώνονται **100 χρόνια παρουσίας, δράσης και προσφοράς των Μαριανών Αδελφών στη διαπαιδαγώγηση των νέων της πατρίδας μας**, γεγονός που μας προκαλεί μεγάλη χαρά και ενθουσιασμό για όλα όσα βλέπουμε ότι οι Αδελφοί και οι συνεργάτες τους Λαϊκοί Εκπαιδευτικοί έχουν δημιουργήσει αυτά τα χρόνια, αλλά και μας δέτει προ των ευθυνών μας για όλα όσα έπονται.

Επιμέλεια Κειμένων:
Μαρία Κοκκαλάκη
Καθηγήτρια «Λεοντείου Λυκείου Νέας Σμύρνης»

Φωτογραφίες εξωφύλλου
από το αρχείο του «Λεοντείου Λυκείου»:
• Τάξη του σχολικού έτους 1925-1926
• Μαθητές του σχολικού έτους 2005-2006


Έκδοση: Κοινότητα Μαριανών Αδελφών


ISBN: 960-89535-0-2


15 Σεπτεμβρίου 1907: Εκατό χρόνια έχουν περάσει από εκείνη την ημέρα, που οι πρώτοι Μαρριανοί Αδελφοί έφτασαν στην Ελλάδα, ίδρυσαν την πρώτη τους κοινότητα στην Αθήνα και ανέλαβαν τη διαπαιδαγώγηση των μαθητών του "Λεοντείου Λυκείου". Το μοναδικό τους εφόδιο ήταν η πίστη τους στο δέλημα του Θεού, η ευλάβειά τους στην Παναγία και το παιδαγωγικό σχέδιο του Ιδρυτή τους, του Αγίου Μαρκελλίνου Champagnat. Απαντώντας στο κάλεσμα του Θεού με αυταπάρνηση και ανιδιοτέλεια, εργάστηκαν για τη βελτίωση των εκπαιδευτικών και παιδαγωγικών μεθόδων στα Σχολεία τους, μετέχοντας ταυτόχρονα σε όλα τα γεγονότα της σύγχρονης ιστορίας μας.

Εκατό χρόνια προσφοράς στην ελληνική κοινωνία, εκατό χρόνια από τότε που οι άνθρωποι αυτοί θέλησαν να γίνουν «**συνεργάτες του Θεού**» και να δουλέψουν μαζί Του για να δημιουργήσουν ολοκληρωμένους ανθρώπους, για να οδηγήσουν τους νέους που ο Θεός τούς εμπιστεύτηκε στη γνώση του εαυτού τους, του κόσμου και του Θεού. Οι καρποί των κόπων τους φάνηκαν και φαίνονται στα πρόσωπα και στα έργα των χιλιάδων αποφοίτων των Σχολείων μας.

2007: Εκατό χρόνια μετά, εμείς οι συνεχιστές του μεγάλου αυτού έργου, θυμόμαστε και ταυτόχρονα οραματιζόμαστε.

 **Οι Μαρριανοί Εκπαιδευτικοί, Αδελφοί και Λαϊκοί,** έχουμε συνειδητοποιήσει το δώρο που αποτελεί για μας η προσωπικότητα του Μαρκελλίνου Champagnat, το παιδαγωγικό του όραμα, καθώς και το όραμα των Μαρριανών Αδελφών που τον διαδέχτηκαν. Θέλουμε με όλο το δυναμισμό που διαθέτουμε, να είμαστε πιστοί σ' αυτή την κληρονομιά. Στις μέρες μας, οι φωνές των νέων είναι το ίδιο επιτακτικές, όπως τον καιρό του Μαρκελλίνου. Απαιτούν νέες απαντήσεις. Αυτό που μας παρακινεί είναι η έντονη επιθυμία να ανακαλύψουμε πάλι, ανατρέχοντας στις πηγές μας, το πάθος για την αποστολή μας κοντά στους νέους. Δείχνουμε προσωπικό ενδιαφέρον για τις ανάγκες του καθενός. Το μέλλον του κόσμου ανήκει σ' εκείνους. Εμείς τους δίνουμε τα εφόδια για να το κτίσουν.

 **Οι Μαθητές/-τριες,** με την εργατικότητα μας, την ευγενή άμιλλα, την αγάπη μας για μάθηση, το σεβασμό και την υπακοή μας στους δασκάλους μας, προσπαθούμε να κατακτήσουμε τη γνώση και την αρετή.

 **Οι Γονείς,** με άπειρη αγάπη για τα παιδιά μας και σεβασμό προς το έργο των Μαρριανών Αδελφών και Λαϊκών, συνεργαζόμαστε μαζί τους με

στόχο την ολοκληρωμένη διαπαιδαγώγηση των παιδιών μας.

Η χρονιά αυτή είναι μια ευκαιρία για όλους μας, Μαρριανούς Αδελφούς, Λαϊκούς Εκπαιδευτικούς, Μαθητές/-τριες και Γονείς να μελετήσουμε το παρελθόν μας, τις ρίζες μας, να αξιολογήσουμε σε βάθος το παρόν μας και να προετοιμάσουμε με τόλμη το μέλλον μας, συνοδοιπόροι προς έναν κοινό στόχο, μέσα στο Σχολείο και σε άλλους χώρους διαπαιδαγώγησης.

Ας ευχαριστήσουμε το Θεό και την Αειπάρθενο Μαρία για τα 100 χρόνια της παρουσίας και της προσφοράς των Μαρριανών Αδελφών στην Ελλάδα και ας ενώσουμε τις ικεσίες μας προς Εκείνον που είναι Πηγή Ζωής και Αγάπης, για να συνεχίσει να μας οδηγεί και να μας στηρίζει στο έργο μας.

Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΜΑΡΡΙΑΝΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ

Αδ. Ιγνάτιος ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ

ΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ

**ΛΕΟΝΤΕΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ**

Αδ. Ματθαίος ΛΕΒΑΝΤΙΝΟΣ

**ΛΕΟΝΤΕΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΠΑΤΗΣΙΩΝ**

Δημήτριος ΚΩΣΤΑΣ

Η Κοινότητα των Μαρνανών Αδελφών στην Ελλάδα σήμερα



Αδελφός Γεώργιος Βίδος
Αδελφός Νικόλαος Δελλατόλας
Αδελφός Αντώνιος Καπέλλας
Αδελφός Μιχαήλ Καπέλλας
Αδελφός Ιγνάτιος Καπετάνιος
Αδελφός Φραγκίσκος Κρητικός
Αδελφός Ματθαίος Λεβανίνος
Αδελφός Νικηφόρος Πρελορέντζος
Αδελφός Γεώργιος Ρούσσοσ
Αδελφός Ευάγγελος Φόνσοσ

■ Ο Αδελφός Γεώργιος Βιδάλησ
βρίσκειται και δραστηριοποιείται
από το 1998 σε Κοινότητα
των Μαρνανών Αδελφών στη Ρουμανία.

Οι Γενικοί Διευθυντές των δύο Λεοντείων

Λεόντειο Λύκειο "Άγιος Διονύσιος"

Σίνα

1909-1915 Fr. Marie Brunon
1915-1922 Fr. Louis Marie
1922-1929 Fr. Marie Brunon
1929-1936 Fr. Marie Damien
1936-1946 Fr. Marie Brunon
1946-1950 Fr. Damascène
1950-1953 Fr. Justin
1953-1962 Fr. Joseph

Νέα Σμύρνη

1962-1963 Fr. Pascal
1963-1969 Fr. Joseph
1969-1976 Fr. Pascal
1976-1979 Fr. Victor Capellas
1979-1985 Fr. Pascal
1985-1989 Fr. Pierre Foscolos
1989-1996 Fr. Georges Vidalis
1996-2003 Fr. Ιγνάτιος Καπετάνιος
2003-... Fr. Ματθαίος Λεβαντίνο

Λεόντειο Λύκειο Πατησίων

1924-1930 Fr. Damien
1930-1935 Fr. Brunon
1935-1938 Fr. Augustin
1938-1947 Fr. Joannès
1947-1954 Fr. Michel Antoine
1954-1959 Fr. Prosper
1959-1962 Fr. Michel Antoine
1962-1963 Fr. Joseph
1963-1969 Fr. Pascal
1969-1976 Fr. Pierre Foscolos
1976-1979 Fr. Αντώνιος Δαμιανός
1979-1985 Fr. Pierre Foscolos
1985-1996 Fr. Georges Roussos
1996-2004 Fr. François Kritikos
2004-... κ. Δημήτριος Κώστας

*«Εάν επρόκειτο να μάθουμε στα παιδιά
μόνο τις βασικές γνώσεις του σχολείου,
οι Αδελφοί δεν θα ήταν απαραίτητοι.*

Θα έφταναν οι δάσκαλοι.

*Εάν θέλαμε μόνο να μεταδώσουμε τη θρησκευτική μόρφωση,
θα ήταν αρκετό να ήμαστε απλοί κατηχητές.*

*Αλλά ο σκοπός μας είναι να διαπαιδαγωγήσουμε τα παιδιά,
να τα αναθρέψουμε ως παιδιά του Θεού,
να τους δώσουμε τα εφόδια να εργαστούν
για τη Βασιλεία του Θεού*

*μεταδίδοντάς τους τις αρετές του καλού χριστιανού
και του ενάρετου πολίτη.*

*Γι' αυτό πρέπει να είμαστε δάσκαλοι,
να ζούμε ανάμεσα στα παιδιά*

και να βρισκόμαστε για πολύ χρόνο κοντά τους.»

*«Πρέπει να προσφέρουμε στο παιδί τα μέσα
ώστε να κατακτήσει όλη την τελειότητα του είναι του,
να το κάνουμε **ολοκληρωμένο άνθρωπο.**»*

Άγιος Μαρκελλίνος Champagnat

Οι ρίζες των Μαρριανών Αδελφών:

«Από Θεού ἄρχεσθαι.»



ο μοναχικό τάγμα των **Μαρριανών Αδελφών (Frères Maristes)** ιδρύθηκε το **1817** από ένα Γάλλο ιερέα και μετέπειτα άγιο της Καθολικής Εκκλησίας, τον **Άγιο Μαρκελλίνο**

Champagnat, σε ένα ορεινό χωριό της κεντρικής Γαλλίας.

Ο ιδρυτής του τάγματος γεννήθηκε στις 20 Μαΐου 1789. Ήταν το ένατο παιδί μιας αγροτικής οικογένειας, η οποία προσπαδούσε να επιβιώσει στα δύσκολα χρόνια της Γαλλικής Επανάστασης. Οι γονείς του, καλοκάγαθοι χωρικοί και πιστοί χριστιανοί, είχαν την εκτίμηση όλων όσων τους γνώριζαν. Μέσα σ' αυτό το χριστιανικό περιβάλλον αναπτύχθηκε από πολύ νωρίς μέσα του η αγάπη για την Παναγία και συχνά προσευχόταν σ' Εκείνη.

Ακολουθώντας το κάλεσμα του Θεού αποφάσισε στα 15 του χρόνια να γίνει ιερέας και το 1805 αποχαιρέτησε την οικογένειά του, εγκατέλειψε το χωριό του και εισήλθε στην ιερατική σχολή. Εκεί, αργότερα, έλαβε μέρος με μερικούς άλλους ιεροσπουδαστές στη δημιουργία μιας μικρής αδελφότητας, που θα είχε ως κύριο στόχο τη διάδοση της ευλάβειας και της αφοσίωσης στην Παναγία.

Στις **22 Ιουλίου 1816 χειροτονήθηκε ιερέας** και αμέσως μετά διορίστηκε βοηθός εφημερίου σ' ένα αγροτικό χωριό. Στη διάρκεια της αποστολής του εκεί, έδειξε μια ιδιαίτερη προτίμηση για τα παιδιά, τα οποία με ευχαρίστηση έτρεχαν στις συγκεντρώσεις του, για να τον ακούσουν να τους μιλά για το Θεό. Συχνά έλεγε: **«Δεν μπορώ να δω ένα παιδί χωρίς να του πω πόσο ο Θεός το αγαπάει.»** Ιδιαίτερος όμως ήταν και ο ζήλος του, όταν επρόκειτο να επισκεφθεί κάποιον ασθενή της ενορίας του. Σε μια τέτοια περίπτωση συνάντησε ένα ετοιμοθάνατο αγόρι, το οποίο αγνοούσε τελείως την ύπαρξη του Θεού και τις αληθιές της θρησκείας μας. Από το γεγονός αυτό



γεννήθηκε μέσα του μία ιδέα και ταυτόχρονα ένα **κάλεσμα από το Θεό: «Μας χρειάζονται δάσκαλοι μοναχοί, για να φωτίσουμε το πνεύμα του λαού μας. Μας χρειάζονται χριστιανικά σχολεία. Ο Θεός το θέλει!»**

Και το θέλημα του Θεού έγινε! Λίγες μέρες αργότερα, δύο νέοι παρουσιάστηκαν στον πατέρα Champagnat και του είπαν πως ήθελαν να αφιερωθούν στο Θεό. Αυτό ήταν το ξεκίνημα του τάγματος των Μαρριανών Αδελφών. Κοιτά στους δύο πρώτους αδελφούς προσήλθαν και πολλοί άλλοι. Ο πατέρας Champagnat τους καθοδηγούσε και τους έδωσε έναν απλό κανονισμό κοινοβιακής ζωής. Το 1818 οι κάτοικοι του χωριού ζήτησαν από τον πατέρα Champagnat να αντικαταστήσει το δάσκαλο που είχε αποχωρήσει, με έναν από τους Αδελφούς του. Αυτή ήταν και η ενδόμυχη επιθυμία του και η έναρξη της παιδαγωγικής δράσης των Αδελφών. Λίγο καιρό αργότερα οι πρόεδροι των κοινοτήτων από όλα τα γειτονικά χωριά ζητούσαν Αδελφούς, γιατί, όπου οι Μαρριανοί Αδελφοί άνοιγαν σχολείο, τα παιδιά άλλαζαν ριζικά.

Ο Μαρκελλίνος Champagnat δεν ήταν απλά ένας εκπαιδευτικός, αλλά ένας **παιδαγωγός** που επικέντρωνε τη δράση του και τη δράση των Αδελφών στην **ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού, στην ολοκλήρωσή του ως ΑΝΘΡΩΠΟΥ**. Η παιδαγωγική του παραμένει σύγχρονη και εμπνέει και σήμερα την παιδαγωγική των διαδόχων του, Μοναχών και Λαϊκών. Οι βασικές αρχές της είναι: η αγάπη για τα παιδιά, η απλότητα και η ταπεινότητα, το ιδιαί-

τερο ενδιαφέρον για τους αδύναμους μαθητές, η παρουσία του παιδαγωγού ανάμεσα στα παιδιά, το προσωπικό παράδειγμα του παιδαγωγού, το οικογενειακό πνεύμα, η αγάπη για εργασία, η συνεχής προσπάθεια για ανανέωση και η εμπιστοσύνη στην Παναγία.

Ο ίδιος έλεγε στους Αδελφούς: **«Για να μορφώσουμε σωστά τα παιδιά, πρέπει να τα αγαπάμε και να τα αγαπάμε όλα το ίδιο. Γιατί το να αγαπάς τα παιδιά σημαίνει να αφιερώνεσαι ολοκληρωτικά στη διαπαιδαγώγησή τους. Δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάς ότι τα παιδιά είναι αδύναμες υπάρξεις και γι' αυτό έχουν ανάγκη να τους φέρεσαι με καλοσύνη, αγάπη, υπομονή και κατανόηση.»** Και πρόσθετε: **«Η μόρφωση ενός παιδιού δε συνίσταται μόνο στο να του μάθεις να διαβάζει, να γράφει, στο να το μνήσεις στις διάφορες γνώσεις που συνδέτουν τη στοιχειώδη εκπαίδευση. Αυτή η διδασκαλία θα αρκούσε στον άνθρωπο, αν ανήκε μόνο σ' αυτόν τον κόσμο. Αλλά ο άνθρωπος έχει τελείως άλλο προορισμό: **ανήκει στον ουρανό, στο Θεό, και πρέπει να τον διαπαιδαγωγήσουμε για τον ουρανό και για το Θεό.** Για να μορφώσεις σωστά ένα παιδί, πρέπει να το κάνεις να αναγνωρίσει αυτόν τον υψηλό και εξαιρετικό προορισμό και να του προσφέρει όλα τα μέσα για να κατορθώσει να τον φτάσει. Με μια λέξη, **το να μορφώσεις ένα παιδί σημαίνει να το καταστήσεις καλό χριστιανό και ενάρετο πολίτη.»****

Ο πατέρας Champagnat πέθανε στις 6 Ιουνίου 1840, Σάββατο, ημέρα αφιερωμένη στην Παναγία. Την εποχή εκείνη, το τάγμα του αριθμούσε 280 Αδελφούς και 30 δόκιμους, οι οποίοι διηύθυναν 48 σχολεία με 7.000 μαθητές.

Σήμερα υπάρχουν περίπου **4.500 Μαρριανοί Αδελφοί** σε **79 χώρες** του κόσμου, και στις 5 Ηπείρους. Διευθύνουν και διδάσκουν σε **800 σχολεία** και **6 Πανεπιστήμια**, σε συνεργασία με περισσότερους από **40.000 λαϊκούς εκπαιδευτικούς**, μαζί με τους οποίους διαπαιδαγωγούν περίπου **500.000 παιδιά και νέους**.

Στις **18 Απριλίου 1999** ο **Πάπας Ιωάννης Παύλος Β'** ανακήρυξε το **Μαρκελλίνο Champagnat Άγιο της Καθολικής Εκκλησίας**, γεγονός που γέμισε χαρά τους Μαρριανούς Αδελφούς αλλά και όλους τους Μαρριανούς παιδαγωγούς, συνεργάτες των Αδελφών στα σχολεία τους. Χαρά και ταυτόχρονα ευθύνη για τη συνέχιση του έργου του σε κάθε γωνιά της γης, με περισσότερη πίστη και εμπιστοσύνη στη Θεοτόκο, με εφόδιο τα δικά του λόγια:

**«Όλα στην Παναγία για το Χριστό,
όλα στο Χριστό μέσω της Παναγίας.»**

Το ξεκίνημα της Ιστορίας των Σχολείων μας στην Ελλάδα

Η Κλήση: «Δεῦρο, ἀκολουθεὶ μοι.»

(κατὰ Ματθαῖον 19, 21)



τις **25 Ιουλίου 1838**, περίπου 4 χρόνια από τον ορισμό της Αθήνας ως «Βασιλικής Καθέδρας και Πρωτεύουσας» και 14 μήνες από τα επίσημα εγκαίνια του Καποδιστριακού

Πανεπιστημίου Αθηνών, ο Διοικητής Αττικής χορήγησε στον καθολικό ιερέα Κωνσταντίνο Σαργολόγο, «κατά συνέπειαν διαταγής της επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδύσεως Βασιλικής Γραμματείας της Επικρατείας», άδεια ιδρύσεως δημοτικού σχολείου. Το νέο σχολείο πήρε το όνομα του πολιούχου της Αθήνας **Αγίου Διονυσίου** και λειτούργησε κάπου στην Πλάκα.

Το Δημοτικό Σχολείο "Άγιος Διονύσιος" εργάστηκε ταπεινά και αδόρυβα έως το **1889**, χρονιά κατά την οποία ο Καθολικός Επίσκοπος Αθηνών Σεβασμιότατος Ιωάννης Μαραγκός πέτυχε **την επέκτασή του σε σχολείο με δύο κύκλους σπουδών** (στοιχειώδη και μέση εκπαίδευση) και με τμήμα εσωτερικών. Μετονόμασε δε το Σχολείο σε **"Λεόντειο Λύκειο" Αγίου Διονυσίου**, προς τιμήν του μεγάλου φιλέλληνα **Πάπα Λέοντος ΙΓ'**, ο οποίος υποστήριξε θερμά και βοήθησε οικονομικά την πραγματοποίηση αυτού του σχεδίου.

Το **1897** ήταν ένας ακόμη σταθμός στην ιστορία του Σχολείου. Τη χρονιά εκείνη χτίστηκε **το εξαιρετο νεοκλασικό κτήριο της οδού Σίνα 4**, απέναντι από την Ακαδημία Αθηνών, και το σχολείο μεταφέρθηκε εκεί. Όμως, παρά τη στέγασή του σε ένα από τα αρτιότερα κτίσματα εκείνης της εποχής, το "Λεόντειο Λύκειο" γνώρισε μια περίοδο κάμψης από το 1897 έως το 1907, η οποία φάνηκε από την αισθητή μείωση του αριθμού των μαθητών. Προβληματισμένος ο τότε **Καθολικός Αρχιεπίσκοπος Αθηνών**



Το κτήριο της οδού Σίνα (φωτογραφία του 1900)

Σεβασμιότατος Αντώνιος Δελένδας, αποφάσισε να καλέσει πρώτα και να αναθέσει αργότερα τη διεύθυνση του Σχολείου στα μέλη μιας αδελφότητας μοναχών, τους οποίους είχε γνωρίσει από κοντά στην Κωνσταντινούπολη, όπου διηύθυναν σχολεία με ανάλογες αρχές. Επρόκειτο για τη **Μοναχική Κοινότητα των Μαρριανών Αδελφών**.

Ήδη το 1907 η παρουσία και η δράση των Μαρριανών Αδελφών είχε εξαπλωθεί σε αρκετές χώρες έξω από τη Γαλλία και οι εκπαιδευτικές τους ικανότητες ήταν αναγνωρισμένες. Έτσι, ο Σεβασμιότατος Αντώνιος Δελένδας, επιθυμώντας να βελτιώσει το επίπεδο σπουδών του "Λεοντείου Λυκείου", απευδύνθηκε σ' εκείνους.

Η Παρουσία και η Προσφορά των Μαρριανών Αδελφών στην Ελλάδα

Η απάντηση στην κλήση: «Τί ποιήσω, Κύριε;»

(Πράξεις Αποστόλων 22,10)



τις **15 Σεπτεμβρίου 1907** φτάνουν στην Αθήνα από την Κωνσταντινούπολη οι πρώτοι Μαρριανοί Αδελφοί: **Frère Acindynus, Frère Marie Brunon, Frère Marie Constantin**

και **Frère François Laurent**. Κάτω από το βλέμμα της Μεγαλόχαρης, στην οποία έχουν όλοι ιδιαίτερη ευλάβεια, και ακολουθώντας τα διδάγματα του ιδρυτή τους Αγίου Μαρκελλίνου Champagnat, ενδιαφέρονται αμέσως για τη **συστηματική αναδιοργάνωση των σπουδών και των παιδαγωγικών στόχων του Σχολείου** και το οδηγούν σε μια ανοδική πορεία. Χαρακτηριστικό είναι ότι **μέσα σε μια πενταετία, μέχρι το 1912, ο αριθμός των μαθητών τριπλασιάζεται**. Αρχίζει δηλαδή ήδη από τότε να ριζώνει στις αθηναϊκές οικογένειες της εποχής η πεποίθηση πως η φοίτηση των παιδιών τους σ' ένα τέτοιο Σχολείο αποτελεί σημαντικό μορφωτικό και κοινωνικό εφόδιο.

Στο μεταξύ, το **1909** ο Σεβασμιότατος Αντώνιος Δελένδας, απόλυτα πεπεισμένος πλέον για τις εκπαιδευτικές και διοικητικές ικανότητες των Μαρριανών Αδελφών, **αναθέτει τη διεύθυνση του "Λεοντείου Λυκείου" στον Frère Marie Brunon**, ο οποίος ήταν τότε 30 χρονών, υποδιευθυντής μέχρι το 1907 ενός σχολείου της αδελφότητας στην τουρκοκρατούμενη Μυτιλήνη και άριστος γνώστης της ελληνικής γλώσσας.

Για τους Μαρριανούς Αδελφούς ο **Σεβασμιότατος Αντώνιος Δελένδας** είναι ο ένθερμος υποστηρικτής των παιδαγωγικών τους μεθόδων. Μέχρι το τέλος της ζωής του περιβάλλει με αγάπη και εμπιστοσύνη τους Frères και όλο το διδακτικό προσωπικό της Σχολής. Όταν το 1911 πεθαίνει, η εκτίμηση των πολιτών της Αθήνας και η αναγνώριση της Εθνικής του δράσης είναι



Η Κοινότητα των Μαρνανών Αδελφών στην Αθήνα το 1911

τόση, ώστε η Ελληνική Κυβέρνηση ορίζει κατά την κηδεία του να του αποδοθούν **τιμές στρατηγού εν ενεργεία**, ενώ την εκφορά της σορού του παρακολουθεί σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος με επικεφαλής τον **πρωθυπουργό Ελευθέριο Βενιζέλο**.

Αξίζει να σημειωθεί εδώ ότι η αξιόλογη δραστηριότητα των μαθητών του "Λεοντείου Λυκείου" στον τομέα της **Κοινωνικής Αλληλεγγύης**, αποτέλεσμα της θρησκευτικής τους διαπαιδαγώγησης, γίνεται εμφανής από το **1912** με την παρουσία του "**Φιλόπτωχου Μαθητή**". Την ίδια χρονιά διενεργείται έρανος μεταξύ μαθητών και καθηγητών και προσφέρεται το ποσό των 500 δρχ. στη μητέρα του καθηγητή του Σχολείου Αντωνίου Λουκιανού, που έπεσε ηρωικά μαχόμενος στο Μπιζάνι.

Με την κήρυξη του **Α' Παγκοσμίου Πολέμου** οι Γάλλοι Μαρνανοί Αδελφοί επιστρατεύονται. Στο Σχολείο παραμένουν και εργάζονται μόνο τρεις Frères: ένας Γάλλος (άρρωστος στο νοσοκομείο), ένας Ελβετός και ένας Έλληνας, ο αειμνηστος Frère Michel, ο οποίος κατάγεται από τη Βόρειο Ήπειρο. Το "Λεόντειο Λύκειο" όμως συνεχίζει κανονικά τη λειτουργία του και το **1916** επεκτείνεται και στην **Πάτρα** με την ίδρυση του εκπαιδευτηρίου "**Άγιος Ανδρέας**". Όσο μεγαλώνει η κίνηση του λιμανιού και η



Το εκπαιδευτήριο «Άγιος Ανδρέας» στην Πάτρα (φωτογραφία του 1920)

Πάτρα εξελίσσεται σε σημαντικό εμπορικό κέντρο, τόσο αυξάνεται και ο αριθμός των μαθητών του Σχολείου. Στο παράρτημα αυτό του "Λεοντείου Λυκείου" φτάνουν να φοιτούν πάνω από **400 μαθητές**, από τους οποίους 40 εσωτερικοί. Το εκπαιδευτήριο "Άγιος Ανδρέας" θα λειτουργήσει ως το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, το 1945. Εκεί άλλωστε διδάχθηκε τη γαλλική γλώσσα ο **πρώην Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στεφανόπουλος**.

Ταυτόχρονα, στη σκέψη των Αδελφών κυριαρχεί η δημιουργία ενός ακόμα κτηρίου στην περιοχή των Αθηνών. Η συνεχής αύξηση του αριθμού των μαθητών θέτει το πρόβλημα της εξεύρεσης νέων χώρων για την αποσυμφόρηση του Σχολείου της οδού Σίνα, όπου οι 900 πλέον μαθητές ασφυκτιούν. Για να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις, **οι Αδελφοί αποφασίζουν το 1924 την οικοδόμηση του νέου κτηρίου στα Πατήσια**.

Στην ήσυχη και εύφορη περιοχή "**Άλυσίδα**", στο **τέρμα Πατησίων**, όπου τότε υπήρχαν ελαιώνες, λαχανοκαλλιέργειες και λιγοστές επαύλεις για τις καλοκαιρινές διακοπές των εύπορων Αθηναίων, οι Μαρνανοί Αδελφοί έχουν αποκτήσει ήδη από το 1914 μία έκταση 25 στρεμμάτων, αρκετή για την εγκατάσταση μιας μεγάλης σχολικής μονάδας. Έπειτα από τις σχετικές νομικές δια-



Το κτήριο στα Πατήσια το 1940

δικασίες και τις οικοδομικές εργασίες, εγκαινιάζεται τον **Οκτώβριο του 1924** η πρώτη πτέρυγα του νέου κτηρίου από το **Σεβαστό Frère Diogène**, Γενικό Ηγούμενο της Αδελφότητας των Μαρριανών Αδελφών, και μεταφέρονται εκεί όλοι οι εσωτερικοί μαθητές της οδού Σίνα. Το **1927 οικοδομείται νέα πτέρυγα στον ίδιο χώρο**. Τα δύο παράλληλα κτήρια έχουν ψηλοτάβανες, ευήλιες και ευάερες αίθουσες διδασκαλίας, βιβλιοθήκη, εργαστήρια και όλους τους απαραίτητους βοηθητικούς χώρους, όπως τραπεζαρίες, κουζίνα, κοιτώνες για τους οικότροφους μαθητές και τα δωμάτια των Frères. Το Σχολείο διαθέτει μέχρι και **ανεξάρτητη μονάδα παραγωγής ρεύματος** με τέλειες εγκαταστάσεις, τις οποίες φροντίζει με αφοσίωση ο **Frère Agilbert**. Ο χώρος μεταξύ των δύο κτηρίων χρησιμοποιείται για αθλοπαιδιές και για τις ετήσιες γυμναστικές επιδείξεις, τις οποίες παρακολουθούν όλοι οι γονείς των μαθητών και άλλοι επίσημοι προσκεκλημένοι.

Η αύξηση του αριθμού των μαθητών συνεχίζεται με γοργό ρυθμό. Έτσι κατά το σχολικό έτος **1925-1926** φοιτούν στα Σχολεία των Frères (Σίνα, Πατησίων και Πάτρας) συνολικά **1.740 μαθητές** και διδάσκουν πάνω από **100 καθηγητές (51 Μαρριανοί Αδελφοί και 57 λαϊκοί εκπαιδευτικοί)**. Τα τρία Εκπαιδευτήρια περιλαμβάνουν:

α) Ελληνικό Τμήμα, με τετρατάξιο Δημοτικό και τριτάξιο Σχολαρχείο και

Γυμνάσιο, όπου διδάσκονται τα Γαλλικά ως πρώτη ξένη γλώσσα.

β) Γαλλικό Τμήμα, που ακολουθεί το επίσημο πρόγραμμα μαθημάτων των Λυκείων και Κολλεγίων της Γαλλίας και χορηγεί στους αποφοίτους του το Baccaulauréat. Υπάρχει επίσης ειδική μέριμνα για τη διδασκαλία των Νέων και των Αρχαίων Ελληνικών στο τμήμα αυτό.

γ) Τετραετές Εμπορικό Τμήμα, όπου ένα μέρος της διδασκαλίας γίνεται στα Γαλλικά και τα υπόλοιπα μαθήματα στα Ελληνικά και στα Αγγλικά.

Καθώς τα χρόνια περνούν, οι Μαρριανοί Αδελφοί συνεχίζουν το παιδαγωγικό τους έργο. Όμως η εμπλοκή της χώρας μας στο **Β' Παγκόσμιο Πόλεμο** διακόπτει απότομα τη λειτουργία των Λεοντείων, όπως άλλωστε και όλων των σχολείων της χώρας, λόγω των βομβαρδισμών κατ' αρχάς και της ξενικής κατοχής κατόπιν. Με την επιστράτευση, επτά Έλληνες Μαρριανοί Αδελφοί και οι περισσότεροι καθηγητές των Σχολείων μας ντύνονται στο χακί και φεύγουν για τα βουνά της Αλβανίας. Κατά τον ελληνοϊταλικό πόλεμο του 1940, προσφέρεται το κτηριακό συγκρότημα του **“Λεοντείου Λυκείου”** στα **Πατήσια** για να μετατραπεί σε **στρατιωτικό νοσοκομείο** για την περιθαλψη των τραυματιών, ενώ το **“Λεόντειο Λύκειο” της οδού Σίνα** προσφέρει στο Υπουργείο Στρατιωτικών για το νοσοκομείο αυτό ένα καινούργιο, πλήρες **ακτινοδιαγνωστικό συγκρότημα**, το οποίο αποτελεί πολύτιμη δωρεά στα δύσκολα αυτά χρόνια.

Τον Απρίλιο του 1941 τα γερμανικά στρατεύματα καταλαμβάνουν την Αθήνα. Αρχίζει η μακριά νύχτα της ναζιστικής κατοχής που θα κρατήσει τέσσερα δύσκολα χρόνια. Στη διάρκεια αυτής της ξενικής κατοχής **οι Μαρριανοί Αδελφοί οργανώνουν συσσίτια στις εγκαταστάσεις και των δύο Σχολείων, Σίνα και Πατησίων**, όπου παρασκευάζουν και μοιράζουν **περισσότερες από 3.000 μερίδες φαγητού σε καθημερινή βάση**, προσφορά που αποτελεί πραγματική ανακούφιση για χιλιάδες πεινασμένους Αθηναίους και διαρκεί **μέχρι τον Απρίλιο του 1945**. Ένα ακόμη περιστατικό, που σχετίζεται με την προσπάθεια τόνωσης του εθνικού φρονήματος και του πνεύματος αντίστασης, είναι **η τέλεση την 25η Μαρτίου του 1941 και του 1943 στο “Λεόντειο Λύκειο” κανονικού εορτασμού για την εθνική επέτειο, παρά τη σαφή απαγόρευση** του κατοχικού Υπουργείου Παιδείας. Αποτέλεσμα είναι να επιβληθεί από τον τότε Υπουργό Παιδείας ποινή τρίμηνης παύσης από τα καθήκοντά του στο Γενικό Διευθυντή του Σχολείου.

Με τη λήξη του πολέμου γίνεται προσπάθεια ανασυγκρότησης του σχολι-



Το κτήριο στη Νέα Σμύρνη (φωτογραφία του 1961)

κού συγκροτήματος στα **Πατήσια**, παρά το γεγονός ότι η μια του πτέρυγα έχει επιταχθεί από τη Σχολή Αξιωματικών της Αστυνομίας. Γενικός Διευθυντής είναι ένας πολύ αξιόλογος και δραστήριος Αδελφός, ο **Frère Michel**, που κατάγεται από τη **Βόρειο Ήπειρο** και ο οποίος αναλαμβάνει τη διεύθυνση του Σχολείου και την ευθύνη της διαπαιδαγώγησης των νέων στα δύσκολα χρόνια του εμφύλιου σπαραγμού.

Μετά το **1960** οικοδομείται στο **“Λεόντειο Λύκειο Πατησίων” κλειστό γυμναστήριο και γήπεδο μπάσκετ**, που χρησιμοποιείται όχι μόνο από τους μαθητές αλλά και από τα παιδιά της γύρω περιοχής σε ώρες αργίας του Σχολείου. Η περίοδος αυτή συμπίπτει με την εξαετία Διεύθυνσης από έναν Frère με γελαστό, σχεδόν παιδικό, πρόσωπο: τον **Frère Pascal**. Το **1974** χτίζεται, υπό την επίβλεψη του εργατικού και μεθοδικού Γενικού Διευθυντή **Frère Pierre**, νέα πτέρυγα με τα γραφεία της Διοίκησης, αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια και μεγάλη **Αίθουσα Τελετών και Εκδηλώσεων** με άρτια οπτικοακουστική εγκατάσταση. Από το **1998** το **Δημοτικό** λειτουργεί σε νέο ανεξάρτητο κτήριο, το **2004** εγκαινιάζεται **θέατρο 600 θέσεων** για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Σχολείου και το **2005** κατασκευάζεται **γήπεδο ποδοσφαίρου 5x5, νέα κυλικεία και αύλειοι χώροι για το Δημοτικό**.

Στις **αρχές της δεκαετίας του 1960** το **“Λεόντειο Λύκειο” της οδού Σίνα** έχει πλέον 700 μαθητές που φοιτούν στο Δημοτικό και στο εξατάξιο Γυμνάσιο. Το κτήριο δεν επαρκεί για τόσους μαθητές και δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις νέες αυξημένες απαιτήσεις της εκπαίδευσης. Έτσι αποφασίζεται από τον **Frère Joseph**, Γενικό Διευθυντή από το 1953, και την Κοινότητα των Μαρριανών Αδελφών, η αγορά ενός μεγάλου κήματος στη **Νέα Σμύρνη**, στην τοποθεσία **“Χρυσάκη”**. Για τη μελέτη των σχεδίων του νέου κτηριακού συγκροτήματος πρωτοστατούν ο **Frère Joseph** και ο **Frère Acindynus**. Κατασκευάζονται ευρύχωρες αίθουσες διδασκαλίας, αμφιθέατρα, παρασκευαστήρια και μεγάλα προαύλια με γήπεδα ποδοσφαίρου, μπάσκετ και βόλεϊ. **Η μεταφορά του Σχολείου στο νέο κτήριο ολοκληρώνεται το Σεπτέμβριο του 1962 και έκτοτε το Σχολείο λειτουργεί στον ίδιο, διαρκώς ανακαινιζόμενο και επεκτεινόμενο χώρο**. Την ίδια χρονιά, τη Διεύθυνση αναλαμβάνει ο **Frère Pascal**, ο οποίος υποδέχεται το **1963** τον τότε **Πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας Charles De Gaulle**, που, στα πλαίσια επίσημης επίσκεψής του στην Ελλάδα, τιμά με την παρουσία του το νέο συγκρότημα του **“Λεοντείου Λυκείου” στη Νέα Σμύρνη**.

Το **1963** ιδρύεται στον ίδιο χώρο της Νέας Σμύρνης το **Δημοτικό “Χρυσόστομος Σμύρνης”**, το οποίο είναι διοικητικά ανεξάρτητο από το συγκρότημα του Λεοντείου, παιδαγωγικά όμως εμπνέεται από τις ίδιες αρχές της Μαρριανής Παιδαγωγικής. Εκπρόσωπος της Κοινότητας των Μαρριανών Αδελφών στο “Χρυσόστομο Σμύρνης” είναι αρχικά ο **Frère Chrysologue**. Τον διαδέχεται ο **Frère Acindynus** το **1967**. Ακολουθεί ο **Frère Pascal** το **1970** και ο **Frère Antoine** από το **1979 μέχρι σήμερα**. Το **1979** επίσης αρχίζει να λειτουργεί η **νέα πτέρυγα** του εκπαιδευτηρίου “Χρυσόστομος Σμύρνης”, η οποία διαθέτει βοηθητικές αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια πληροφορικής, αίθουσες προβολών και μουσικής και κλειστό γυμναστήριο.

Το **1965-66** χτίζεται η πτέρυγα με τα **γραφεία της Διοίκησης του “Λεοντείου Λυκείου Νέας Σμύρνης”** και γίνονται τα **επίσημα εγκαίνια του Σχολείου από τον τότε Υπουργό Παιδείας Στέλιο Αλλαμάνη**. Το **1970** χτίζεται το **θέατρο του Σχολείου 900 θέσεων** – πολύ μεγάλο έργο για την εποχή εκείνη – με πλήρη οπτικοακουστικό εξοπλισμό, ο οποίος διαρκώς εκσυγχρονίζεται, για την πληρέστερη παρουσίαση των πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Το **1979** το **Δημοτικό “Άγιος Διονύσιος”** του **“Λεοντείου Λυκείου**

Νέας Σμύρνης” αποκτά επίσης στον ίδιο χώρο δικό του ανεξάρτητο οικοδομικό συγκρότημα, το οποίο συμπληρώνεται το **1995** με **νέα πτέρυγα**, όπου υπάρχουν βοηθητικές αίθουσες για τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών και της πληροφορικής, και το **1998** με ένα **θέατρο 500 θέσεων** για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Το **2004** εγκαινιάζεται το **Κλειστό Γυμναστήριο “Marcellin Champagnat”** με γήπεδο μπάσκετ και βόλεϊ και με σκοπό την αναβάθμιση των αθλητικών δραστηριοτήτων των μαθητών, ενώ το **2005 ανακαινίζεται ο χώρος της Γραμματείας και των Γραφείων της Διοίκησης** και το **2006 ανακατασκευάζεται ο 2ος όροφος του κτηρίου του Γυμνασίου – Λυκείου** και δημιουργούνται νέες αίθουσες διδασκαλίας και καινούργια εργαστήρια πληροφορικής και τεχνολογίας.

Παράλληλα, **ο αριθμός των μαθητών αυξάνει συνεχώς και στα δύο Λεόντεια**, ενώ παραμένει εκκρεμής μεγάλος αριθμός αιτήσεων εγγραφής από υποψήφιους μαθητές.

Το **Σεπτέμβριο του 1986** τα δύο Λεόντεια Λύκεια γίνονται **μικτά** σύμφωνα με το νόμο 1566/85 του Υπουργείου Παιδείας και τα πρώτα κορίτσια εγγράφονται και φοιτούν στο Γυμνάσιο των Εκπαιδευτηρίων.

Στις **29 Δεκεμβρίου 1988**, στην καθιερωμένη πανηγυρική συνεδρία της στο τέλος του έτους η **Ακαδημία Αθηνών** απονέμει στο **“Λεόντειο Λύκειο Νέας Σμύρνης”** **Αργυρό Μετάλλιο και Τιμητικό Δίπλωμα για τα 150 χρόνια προσφοράς του στον αγώνα για τη βελτίωση της Παιδείας των Ελλήνων.**

Το **1999** το εκπαιδευτήριο **“Χρυσόστομος Σμύρνης”** συγχωνεύεται και διοικητικά με το **“Λεόντειο Λύκειο Νέας Σμύρνης”**.

Την **1η Μαρτίου 2004**, το **“Ίδρυμα Παιδαγωγικών Μελετών και Εφαρμογών”** σε πανηγυρική τελετή στην Αίθουσα της Αρχαιολογικής Εταιρείας βραβεύει το **“Λεόντειο Λύκειο Πατησίων”** για τη **μακρόχρονη παιδαγωγική προσφορά του.**

Σημαντικά γεγονότα που έχουν χαραχθεί στη μνήμη μας είναι και τα ακόλουθα:

■ Το **Σάββατο 5 Μαΐου 2001**, κατά την επίσημη επίσκεψη της **Αυτού Αγιότητας του Πάπα Ιωάννη-Παύλου Β΄ στην Αθήνα**, η **Νεανική Χορωδία του “Λεοντείου Λυκείου Νέας Σμύρνης”** υπό τη διεύθυνση

της καθηγήτριας Μουσικής κας Κατερίνας Βασιλικού ψάλλει στο Ιερό Συλλειτουργο προεξάρχοντος του Πάπα, το οποίο τελείται σε κλειστό χώρο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων στο Μαρούσι ενώπιον 20.000 πιστών.

■ Την **1η Οκτωβρίου 2002**, το **“Λεόντειο Λύκειο Νέας Σμύρνης”** έχει την τιμή να υποδεχθεί την **Αυτού Θειοτάτη Παναγιότητα τον Οικουμενικό Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως κ.κ. Βαρδολομαίο**, ο οποίος ενώπιον των **2.000 περίπου μαθητών του Σχολείου**, των **200 μελών του διδακτικού, διοικητικού και τεχνικού προσωπικού** και **600 περίπου προσκεκλημένων** χοροστατεί σε δέηση και κατά την ομιλία του **μας χορηγεί την πατρική του ευχή και την Πατριαρχική του Ευλογία, ώστε να έχουμε πλούσια τη Χάρη και το Έλεος του Θεού στην εκτέλεση του παιδαγωγικού μας έργου.**

■ Στις **13 Δεκεμβρίου 2004**, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 170 ετών από τον ορισμό της Αθήνας ως «Βασιλικής Καθέδρας και Πρωτεύουσας», το **“Λεόντειο Λύκειο Νέας Σμύρνης”** και το **“Λεόντειο Λύκειο Πατησίων”** τιμώνται με **Βραβείο από το Δήμο Αθηναίων για την προσφορά τους στην πνευματική ζωή του Δήμου από το 1838 (έτος ίδρυσης) έως σήμερα.**

Ένα ενδιαφέρον κεφάλαιο στα χρονικά των Σχολείων μας είναι και οι επίσημες επισκέψεις προσωπικοτήτων. Σημειώνουμε κατ’ αρχήν ότι κάθε χρόνο επισκέπτεται τα Σχολεία μας ο **Αρχιεπίσκοπος των εν Αθήναις Καθολικών Σεβασμιότατος Νικόλαος Φώσκολος**, παλαιός μαθητής του Λεοντείου, τελεί Θεία Λειτουργία για τους Καθολικούς μαθητές και συναντά τη Διεύθυνση και το Διδακτικό Προσωπικό. Το **“Λεόντειο Λύκειο Πατησίων”** και το **“Λεόντειο Λύκειο Νέας Σμύρνης”** έχει επισκεφθεί ο **Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Μακαριότατος Χριστόδουλος**, επίσης παλαιός μαθητής, ενώ στο **“Λεόντειο Λύκειο Νέας Σμύρνης”** τελεί τον Αγιασμό ο **Μητροπολίτης Νέας Σμύρνης Σεβασμιότατος Συμεών**. Αξίζει στο σημείο αυτό να επισημάνουμε ότι μαθητής των Frères υπήρξε και ο **Μητροπολίτης Αυστρίας Σεβασμιότατος Μιχαήλ**, αλλά και ο **Οικουμενικός Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Παναγιότατος Αθηναγόρας Α΄** (1948 – 1972), στη Σχολή των Μαριανών Αδελφών στο Μοναστήρι της Σερβίας.

Εκτός από τους πολυάριθμους Έλληνες και Γάλλους υπουργούς, βουλευτές και πρέσβεις που επισκέφθηκαν τα Σχολεία μας, αξίζει να μνημονεύσουμε την επίσκεψη ανθρώπων της Εκκλησίας, της πολιτικής, των γραμμάτων και των

τεχνών, που πέρασαν τις πύλες των δύο Λεοντείων για να συναντηθούν με τους μαθητές και το διδακτικό μας προσωπικό: ο Γάλλος Ανθρωπιστής **Ραουί Follereau** το 1952 και το 1965, ο **Μητροπολίτης Θηβών και Λεβαδείας Σεβασμιότατος Ιερώνυμος**, ο οποίος υπήρξε και καθηγητής του “Λεοντείου Λυκείου Νέας Σμύρνης” προτού χειροτονηθεί πρεσβύτερος, ο **Μητροπολίτης Σύρου Σεβασμιότατος Δωρόθεος**, ο **Εκπρόσωπος της Ορθοδόξου Εκκλησίας στις Βρυξέλλες Μητροπολίτης Αθανάσιος**, ο πρώην Πρωθυπουργός **Γεώργιος Ράλλης**, η σύζυγος του πρώην Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας **Danielle Mitterand**, η **Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ**, ο **Αντώνης Σαμαράκης**, ο **Βασίλης Βασιλικός**, η **Διδώ Σωτηρίου**, ο **Νικηφόρος Βρεττάκος**, ο **Μίκης Θεοδωράκης**, ο **Βαγγέλης Παπαθανασίου**, ο **Μίμης Πλέσσας** και πολλοί άλλοι, που μας τίμησαν με το λόγο τους και κυρίως με το έργο τους.

Σήμερα στο “Λεόντειο Λύκειο Νέας Σμύρνης” και στο “Λεόντειο Λύκειο Πατησίων” φοιτούν περίπου **3.500 μαθητές** και διδάσκουν **270 εκπαιδευτικοί**. Τα δύο Σχολεία διοικούνται από την **Κοινότητα των Μαρριανών Αδελφών**, οι οποίοι **μαζί με τους συνεργάτες τους καθηγητές, δασκάλους και διοικητικούς υπαλλήλους** συνεχίζουν την αποστολή του ιδρύματος για την καλύτερη δυνατή διαπαιδαγώγηση των νέων. Κι αυτή επιτυγχάνεται με την Παιδαγωγική της Αγάπης, της Παρουσίας και της Απλότητας.



Οι Μαρριανοί Αδελφοί και οι συνεργάτες τους Μαρριανοί Εκπαιδευτικοί: Η Μαρριανή Παιδαγωγική Αποστολή

«Μιμπαί μου γίνεσθε, καθώς κάγω Χριστού.»

(Προς Κορινθίους Α΄ 11, 1)



1907-2007: εκατό χρόνια ιστορίας, η οποία μας αφήνει μία πλούσια κληρονομιά, τόσο στο δρησκευτικό και παιδαγωγικό όσο και στον πολιτιστικό τομέα. Εκατό χρόνια μετά την

άφιξη των πρώτων Μαρριανών Αδελφών στην Ελλάδα το έργο μας συνεχίζεται. **Μαθητές του Μαρκελλίνου Champagnat, Αδελφοί και Λαϊκοί Εκπαιδευτικοί μαζί, σε μια κοινή αποστολή, διαπαιδαγωγούμε τους νέους που ο Θεός μάς εμπιστεύεται, ώστε να γίνουν ολοκληρωμένοι άνθρωποι.** Τους βοηθάμε να αποκτήσουν γνώσεις, δεξιότητες και αξίες μέσω της ανακάλυψης του κόσμου, των συνανθρώπων τους, του ίδιου τους του εαυτού και του Θεού.

Η Παιδαγωγική μας στηρίζεται στις αρχές:

- ❖ της Παρουσίας
- ❖ της Απλότητας
- ❖ της Εργασίας
- ❖ της Πειθαρχίας
- ❖ της Άμιλλας
- ❖ της Αλληλεγγύης

Το “Λεόντειο Λύκειο Πατησίων” και το “Λεόντειο Λύκειο Νέας Σμύρνης” είναι συγχρόνως **τόποι διδασκαλίας, ζωής και διάδοσης του Ευαγγελίου**. Σταθερή επιδίωξη για τους μαθητές τους είναι να μάθουν να **ανακαλύπτουν**, να **δημιουργούν**, να **ζουν μαζί**, και – πάνω απ’ όλα – να **“είναι”**. Ως Χριστιανικά Σχολεία, αποτελούν κοινότητες μέσα στις οποίες τα μέλη τους βιώνουν και μοιράζονται την πίστη, την ελπίδα και την αγάπη και

οι μαθητές μούνται σταδιακά στο ιδανικό της ζωής, όπου εναρμονίζονται πίστη, πολιτισμός και ζωή, σύμφωνα με το πνεύμα του ελληνικού και χριστιανικού πολιτισμού και της εθνικής μας κληρονομιάς.

Όλοι οι συμμετέχοντες στην εκπαιδευτική διαδικασία επιδιώκουμε να εμφυσήσουμε στους μαθητές και στις μαθήτριές μας αξίες όπως: **το σεβασμό της αξιοπρέπειας του κάθε ανθρώπου, τη σεμνότητα, τη δικαιοσύνη, την αλληλεγγύη, την ειρήνη, την υπευθυνότητα, τη συμμόρφωση με τους κανόνες συμπεριφοράς, την παιδαρχία ως μέσο διαμόρφωσης του χαρακτήρα**, καθώς και **την έννοια της υπερβατικότητας**· αξίες απαραίτητες για τη διαμόρφωση ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων και για την πρόοδο ατόμων και κοινωνιών.

Η επίτευξη αυτών των στόχων και η ευόδωση του μορφωτικού και παιδαγωγικού μας έργου προϋποθέτουν:

- ❖ **τη λειτουργία του σχολείου ως ζωντανής κοινότητας**, όπου μέσα σε οικογενειακό πνεύμα αμοιβαίας εκτίμησης, αλληλοσεβασμού και εμπιστοσύνης, νέοι και ενήλικες συμβιώνουν και συνεργάζονται αρμονικά.
- ❖ **την εφαρμογή ενός σαφούς Παιδαγωγικού Σχεδίου**, που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της εποχής και αναπροσαρμόζεται συνεχώς με βάση τις ανάγκες και τις προσδοκίες των νέων ανθρώπων.

Η συμμετοχή μας στη Μαριανή αποστολή μάς καλεί να δεχτούμε ελεύθερα και ανεπιφύλακτα τις παραπάνω προϋποθέσεις, είτε είμαστε αφιερωμένοι μοναχοί είτε λαϊκοί. Όλοι μαζί είμαστε μάρτυρες της ίδιας ιστορίας, ζούμε την ίδια πνευματικότητα και με αμοιβαία εμπιστοσύνη αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την υλοποίηση του παιδαγωγικού σχεδίου.

Οι Αδελφοί, εκτός από τα ατομικά μας προσόντα, μοιραζόμαστε το προφητικό μας χάρισμα που απορρέει από την αφιερωμένη ζωή: τη μαρτυρία μας ως μοναχών, τη σε βάθος γνώση και βίωση του χαρίσματος του Ιδρυτή μας Μαρκελλίνου Champagnat, την πνευματική μας κληρονομιά, την αφοσίωση στο παιδαγωγικό μας έργο με αυταπάρνηση και ανιδιοτέλεια. Η τόλμη που χαρακτηρίζει την ποιμαντική μας αποστολή στηρίζεται στην ελευθερία, καθώς και στη διαθεσιμότητα που διακρίνει εκείνους που είναι ολοκληρωτικά αφοσιωμένοι.

Οι Λαϊκοί, προσφέρουμε τα ιδιαίτερα προσόντα μας, την επαγγελματική μας κατάρτιση, το ζήλο να ανταποκριθούμε στις προσωπικές μας δεσμεύσεις, καθώς και την εμπειρία της οικογενειακής και κοινωνικής μας ζωής.

Ως Χριστιανοί, μαρτυρούμε με τη ζωή μας ότι κάθε άνθρωπος έχει τη δυνατότητα, στηριζόμενος στο Ευαγγέλιο, να βρίσκει στον Ιησού Χριστό το βαθύτερο νόημα της ζωής.

Γνωρίζουμε, τέλος, ότι το έργο της διαπαιδαγώγησης είναι επίπονο, καθώς οι δυσκολίες και οι αντίρροπες δυνάμεις είναι ισχυρές, και ότι δύσκολα αγγίζει το τέλειο, διότι οι δυνατότητες των νέων ανθρώπων είναι απεριόριστες. Επιδιώκουμε όμως την καλύτερη δυνατή ευόδωσή του με την ακλόνητη πίστη στις αρχές μας και με τη συνεχή συνεργασία όλων των μελών της παιδαγωγικής μας κοινότητας.

2007 - ...: εκατό χρόνια μετά το πρώτο εκείνο βήμα των Μαριανών Αδελφών στην ελληνική γη, εμείς συνεχίζουμε το παιδαγωγικό μας έργο. Έχοντας μια ισχυρή κληρονομιά, η οποία μας στηρίζει και μας καθιστά υπεύθυνους, προσπαθούμε διαρκώς να βελτιωνόμαστε διαβάζοντας τα σημεία των καιρών και **ατενίζοντας το μέλλον με τόλμη και ελπίδα.**



Τα Εκπαιδευτήρια σήμερα



Λεόντειο
Λύκειο
Νέας Σμύρνης
Γυμνάσιο-
Λύκειο



Λεόντειο
Λύκειο
Πατρσίων



Δημοτικό
«Χρυσόστομος
Σμύρνης»



Λεόντειο
Λύκειο
Πατρσίων
Δημοτικό



Δημοτικό
«Άγιος
Διονύσιος
Αρεοπαγίτης»

Πρόγραμμα τελετών και εκδηλώσεων κατά το έτος 2007



Το 2007 θα γιορτάσουμε την επέτειο 100 χρόνων παιδαγωγικής προσφοράς των Μαρριανών Αδελφών στους νέους της πατρίδας μας με διάφορες εκδηλώσεις και τελετές. Το

χρονολόγιο των εκδηλώσεων αυτών είναι το ακόλουθο:

- Το επετειακό έτος 2007 θα ξεκινήσει τον Ιανουάριο με μία **Ευχαριστήρια Δέηση στον Κύριο**, την οποία θα τελέσει ο Μητροπολίτης Νέας Σμύρνης Συμεών για το **“ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ”** και ο Εκπρόσωπος της Ορθοδόξου Εκκλησίας στις Βρυξέλλες Μητροπολίτης Αθανάσιος για το **“ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ”**. Το έτος θα λήξει επίσης με μία **Ευχαριστήρια Δέηση** το Δεκέμβριο από τον Αρχιεπίσκοπο των εν Αθήναις Καθολικών Σεβασμιότατο Νικόλαο Φώσκο-λο. Στις Ευχαριστήριες Δείσεις, οι οποίες θα λάβουν χώρα στην Αίθουσα Τελετών του κάθε Σχολείου, θα παραστούν οι μαθητές και οι μαθήτριες, το διδακτικό και διοικητικό προσωπικό.
- Οι **Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων** σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις των δύο Σχολείων θα επιμεληθούν την **οργάνωση έκθεσης ζωγραφικών και γλυπτών έργων**, που θα έχουν φιλοτεχνήσει μαθητές και μαθήτριες με θέμα την επέτειο των 100 χρόνων, καθώς και την **έκδοση λευκόματος με τις γραπτές εργασίες** μαθητών και μαθητριών πάνω στο ίδιο θέμα.
- Με την ευκαιρία της Εορτής του Δασκάλου θα τελεστεί **Θεία Λειτουργία το Σάββατο 27 Ιανουαρίου 2007** για το **“ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ”** και την **Κυριακή 28 Ιανουαρίου 2007** για το **“ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ”**, στην Αίθουσα Τελετών του κάθε Σχολείου. Θα παραστούν τα μέλη του προσωπικού και **όλοι οι παλαιοί δάσκαλοι, καθηγητές και υπάλληλοι**. Θα ακολουθήσει μνημόσυνο των αποθανόντων μελών του προσωπικού, παλαιών μαθητών και γονέων.

- Στο πλαίσιο της Εορτής των Τριών Ιεραρχών, ο **Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.κ. Χριστόδουλος**, παλαιός μαθητής του **“Λεοντείου Λυκείου Πατησίων”**, θα τελέσει Θεία Λειτουργία στη **Μητρόπολη Αθηνών** τη **Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 2007**, για τους **εκπροσώπους των μαθητών των δύο Σχολείων μας**.
- Την **Παρασκευή 27 Απριλίου 2007** οι **Μαθητικοί Όμιλοι** του Γυμνασίου-Λυκείου του **“ΛΕΟΝΤΕΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ”** θα παρουσιάσουν τις δραστηριότητές τους με θέμα την επέτειο των 100 χρόνων παρουσίας και δράσης των Μαρριανών Αδελφών στην Ελλάδα, ενώ το **Σάββατο 28 Απριλίου 2007** θα δοθεί **θεατρική παράσταση**, με θέμα τη ζωή του Αγίου Μαρκελλίνου Champagnat. Τους ρόλους θα ερμηνεύσουν μαθητές και μαθήτριες.
- Την **Παρασκευή 4 Μαΐου 2007** οι **Μαθητικοί Όμιλοι** του Δημοτικού – Γυμνασίου – Λυκείου του **“ΛΕΟΝΤΕΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΤΗΣΙΩΝ”** θα παρουσιάσουν τις δραστηριότητές τους με θέμα την επέτειο των 100 χρόνων παρουσίας και δράσης των Μαρριανών Αδελφών στην Ελλάδα, ενώ το **Σάββατο 5 Μαΐου 2007** θα δοθεί **θεατρική παράσταση**, με θέμα τη ζωή του Αγίου Μαρκελλίνου Champagnat. Τους ρόλους θα ερμηνεύσουν μαθητές και μαθήτριες.
- Το **Σάββατο 9 Ιουνίου 2007**, τα μέλη της **Fraternité Minor** θα παρουσιάσουν στο Θέατρο του **“ΛΕΟΝΤΕΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ”** **επετειακή εκδήλωση**, με την ευκαιρία της εορτής του Αγίου Μαρκελλίνου Champagnat. Θα παραστούν τα μέλη του προσωπικού και των δύο Σχολείων και άλλοι προσκεκλημένοι.
- Το **Σεπτέμβριο του 2007**, πριν από την έναρξη των μαθημάτων του νέου διδακτικού έτους, θα πραγματοποιηθεί διήμερο **προσκύνημα στην Παναγία της Τήνου**, με τη συμμετοχή των **μελών του προσωπικού** των δύο Σχολείων.
- Τη **Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2007**, κατά τις απογευματινές ώρες, θα τελεστεί **Αρχιερατικό Συλλείτουργο στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτου, προεξάρχοντος του Αρχιεπισκόπου των εν Αθήναις Καθολικών Σεβασμιότατου Νικολάου Φωσκόλου**. Κατά τη Θεία Λειτουργία θα μνημονευθούν τα ονόματα των αποθανόντων Μαρριανών Αδελφών, που έζησαν και εργάστηκαν στην Ελλάδα.
- Τον **Οκτώβριο** ή το **Νοέμβριο 2007** θα διεξαχθεί σε κεντρική αίθουσα συναυλιών της Αθήνας **Φεστιβάλ των Χορωδιών** των δύο Σχολείων. Στην οργάνωση της εκδήλωσης μετέχει και ο **Σύλλογος Αποφοίτων**.
- Τέλος, θα διεξαχθούν κατά τη διάρκεια της χρονιάς **αθλητικοί αγώνες** μεταξύ των μαθητών των δύο Σχολείων.



ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «ΟΙ ΜΑΡΙΑΝΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΤΗΝ
ΕΛΛΑΔΑ 1907-2007 / 100 ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΙΔΑ-
ΓΩΓΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΤΗΣ
ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΜΑΣ» ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΑΡΙΑΝΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ
ΤΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2006. Η ΚΑΛΙΤΕΧΝΙ-
ΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ, ΤΑ ΦΙΛΜ, ΤΟ ΜΟΝΤΑΖ ΚΑΙ
Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΓΙΝΑΝ ΑΠΟ
ΤΗΝ MACART, ΤΗΛ.: 210 5157 336.